

ΔΙΟΝΥΣΙΑ Κουκίου ΤΑΣΟΣ Μπερδέσης

«Είμαστε πλέον
οικογένεια»

Η ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ 2008 ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ ΟΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ –ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ–, ΕΝΩ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Ο ΕΝΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.



ΤΑΣΟΣ: ΜΑΤΙΟ ΚΟΣΤΕΤΣΟΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΟΓΟΝΑΤΟΣ, JEWELLERY. ΔΙΟΝΥΣΙΑ: ΜΑΤΙΟ ΗΛΕΝΑ ΚΥΡΤΣΙ, ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΑΧΥΛΙΔΙ ΠΟΓΟΝΑΤΟΣ, JEWELLERY.

Διονυσία, πώς είναι η ζωή δίπλα σε έναν αθλητή;

Διονυσία: Δεν είναι πολύ εύκολη, πόσο μάλλον για μένα που έχω διαφορετική ζωή. Δηλαδή εγώ δεν γυμνάζομαι, σκέψου ότι τώρα τελευταία γράφτικα σε γυμναστήριο και κάνω pilates. Ο Τάσος έχει πειθαρχία και τον θαυμάζω. Εγώ δεν έχω. Εκείνος θα ξυπνήσει το πρωί, θα κάνει γυμναστική, μετά θα φύγει για προπόνηση, το βράδυ κοιμάται νωρίς, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Αλλά έχω συνήθειες. Εξάλλου, ο καθένας ακολουθεί το πρόγραμμά του, δεν είμαστε συνέχεια μαζί.

Σε πιέζει να τρως υγιεινά φαγητά;

Διονυσία: Όχι, ίσα ίσα, επειδή στερείται ο ίδιος, μου λέει να τρώω ότι θέλω.

Τάσο, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με την πυγμαχία;

Τάσος: Πάντα μου άρεσαν τα αθλήματα, όπως και το καράτε. Την πυγμαχία δεν την ήξερα καθόλου – με παρότρυνε ένας ξάδελφός μου. Έτσι ξεκίνησα στην Πάτρα, με προπονητή τον σπουδαίο Ντίνο Γαλανό. Αρχικά βγήκα σε αγώνες στο εξωτερικό με την Εθνική Ομάδα και το 2005 πήρα μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και μετακόμισα στην Αθήνα. Συμμετείχα σε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Η κατηγορία μου είναι στα 81 κιλά και έχω βγει τρίτος σε πανευρωπαϊκό και δεύτερος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα έχω να χάσω από το 2000. Τους τελευταίους οκτώ μήνες ανήκω στο SS Box, που έχει μόνο παγκόσμιους πρωταθλητές. Τον περισσότερο χρόνο μου πλέον τον περνάω στη Γερμανία, ενώ τον Δεκαπενταύγουστο θα φύγω για ενάμιση μήνα, καθώς έχω προγραμματισμένο αγώνα με το SS Box, με έναν δυνατό πυγμαχάκο, ο οποίος είναι ο 40ός καλύτερος στον κόσμο στην κατάταξη.

Πώς γνωριστήκατε;

Τάσος: Είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Η Διονυσία ήταν 17 χρόνων και εγώ 22 όταν την πρωτοείδα στην Πάτρα. Ήταν Πάσχα, στον Επιτάφιο. Αλλά ζευγάρι γίναμε έπειτα από έναν χρόνο. Μέσω ενός κοινού μας γνωστού της ζήτπια να βγούμε ραντεβού, το οποίο συνέβη έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες. Εκείνος με είχε προειδοποιήσει ότι η Διονυσία είναι δύσκολος άνθρωπος για να μιλήσει σε κάποιον. Ήταν μικρή και τσοούσα. Θυμάμαι, του είχα πει «χαίρωμαι, γιατί μαθαίνουμε από τα δύσκολα». Η Διονυσία θέλει έναν ειδικό τρόπο στην προσέγγιση, αλλά πλέον την ξέρω απέξω και ανακατωτά.

Διονυσία: Είμαι όντως δύσκολος άνθρωπος και τώρα τελευταία το καταλαβαίνω περισσότερο. Δεν κάνω με άνθρωπο. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να με αντέξει! (Γελάει.) Καλόμαθα μόνη μου τον εαυτό μου, και αυτό είναι χειρότερο. Έχω απαιτήσεις. Έχω καταφέρει τόσα πράγματα μόνη μου, που δεν μπορώ να μπω σε καλούπια. Βέβαια, όλα αυτά έχουν το τίμημά τους, κι εγώ κάποιες φορές αναρωτιέμαι μήπως να συμβιβαστώ, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν είναι καλό για μια γυναίκα να μην κάνει πίσω.

Στα καβγαδάκια σας λοιπόν ποιος υποχωρεί πρώτος;

Διονυσία: Σιγά μην υποχωρήσω εγώ! (Γελάει.) Σχεδόν ποτέ δεν υποχωρώ. Θα πρέπει να το καταλάβω ότι έχω άδικο. Αλλά όταν έχω, το παραδέχομαι.
Τάσος: Πάντα εγώ. Η Διονυσία δεν κάνει ποτέ πίσω.

Συνήθως για ποιους λόγους τσακώνεστε;

Διονυσία: Για άνευ σημασίας θέματα. Θεωρώ ότι, πέρα από την υγεία, δεν υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό.
Τάσος: Τα βρίσκουμε όμως πάντα. Είμαστε και οι δύο φορτισμένοι λόγω δουλειάς, αλλά γενικά προσπαθούμε να αποφεύγουμε τους καβγάδες. Πλέον καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.

Φαντάζομαι ότι οι τσακωμοί σας θα έχουν και ένταση!

Τάσος: Είμαστε εκρηκτικοί χαρακτήρες, γκρεμιζόμαστε ένα σπύ ολόκληρο. (Γελάει.) Αλλά έπειτα από τόσα χρόνια που είμαστε μαζί, έχουμε βρει τα κουμπιά μας.
Διονυσία: Εγώ φώναζα και εβριζα, αλλά τώρα το έχω σταματήσει.

Τι ερωτεύτηκε ο ένας στον άλλον;

Διονυσία: Ο Τάσος είναι ευγενικός, δυναμικός και ο μόνος άνθρωπος που με ανέχεται όπως είμαι.
Τάσος: Η Διονυσία είναι ειλικρινής, μαγκάκι, είδα μια διαφορά σε εκείνη συγκριτικά με άλλες κοπέλες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχατε φτάσει στο παρελθόν κοντά στον γάμο...

Τάσος: Όχι, ήταν ανυπόστατα τα δημοσιεύματα.
Διονυσία: Ο Τάσος μου έχει χαρίσει δαχτυλίδι, αλλά περισσότερο ήταν για τα πολλά χρόνια που είμαστε μαζί. Με είχε ρωτήσει σε ανύποπτη στιγμή αν θέλω να παντρευτούμε, είχα απαντήσει θετικά, αλλά ποτέ δεν ορίσαμε ημερομηνία γάμου. Δεν το κάναμε ποτέ πιο επίσημο.
Τάσος: Έτσι κι αλλιώς, με τη Διονυσία είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο γάμος, πιστεύω.

Το οικογενειακό σας περιβάλλον δεν σας πιέζει να παντρευτείτε;

Διονυσία: Δεν ασχολείται κανένας μαζί μας. (Γελάει.) Πιστεύω πως ό,τι είναι να έρθει θα έρθει.



«Έχω καταφέρει τόσα μόνη μου, που δεν μπορώ να μπω σε καλούπια. Βέβαια, όλα αυτά έχουν το τίμημά τους»

ΔΙΟΝΥΣΙΑ



ΤΑΣΟΣ: ΜΑΤΙΟ ΜΕΔ, ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΟΓΟΝΑΤΟΣ, JEWELLERY. ΔΙΟΝΥΣΙΑ: ΜΑΤΙΟ ΗΛΕΝΑ ΚΥΡΤΣΙ, ΒΡΑΧΙΟΝ ΠΟΓΟΝΑΤΟΣ, JEWELLERY.

Και ποιος έκανε το πρώτο βήμα για την επανασύνδεση;

Διονυσία: Ο Τάσος έκανε πάντα το πρώτο βήμα. Όλο ψάχνει αφορμές και, επειδή με ξέρει καλά, γνωρίζει πού πατάει.

Ποιος ζηλεύει περισσότερο;

Τάσος: Παλαιότερα ζηλεύα πολύ. Πλέον όχι. Όταν ο άλλος είναι ειλικρινής μαζί σου, δεν μπαίνει ζήλια.
Διονυσία: Γενικότερα δεν έχω το αίσθημα της ζήλιας. Εξάλλου, ο Τάσος δεν μου δίνει δικαιώματα για να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι από τους άντρες που θα απατήσουν.

Το πάνω χέρι στη σχέση σας ποιος το έχει;

Διονυσία: Ποιος νομίζεις; (Γελάει.) Ο Τάσος με ρωτάει για πολλά πράγματα, μου έχει εμπιστοσύνη. Πολλές φορές με ακούει αμέσως, άλλες λέει ότι δεν θέλει να ακούσει, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του κρατάει πάντα αυτό που του λέω εγώ. Όμως σίγουρα, όταν έχω κι εγώ κάτι, είναι ο πρώτος στον οποίο θα απευθυνθώ. Ακούω τη γνώμη του. Όμως, γενικά, βασίζομαι σε μένα. Το μυαλό μου ξέρει καλύτερα από όλους.
Τάσος: Την αγαπάω πάρα πολύ ως άνθρωπο, δεν μπορώ να της χαλώ κατήρι και την αφήνω να κάνει τα περισσότερα πράγματα που θέλει.

Τάσο, π θα ήθελες να αλλάξει η Διονυσία στον χαρακτήρα της;

Τάσος: Κάθε άνθρωπος πρέπει να δείχνει αυτό που είναι. Η Διονυσία μου άρεσει όπως είναι, αλλά όταν έχει νεύρα, καθόλου! (Γελάει.)

Εσύ, Διονυσία;

Διονυσία: Να μην είναι τόσο καλοπροαίρετος με όλους. Είναι υπερβολικά καλός. Και κάποιος να του κάνει κακό θα πει «δεν περάζει, άσ' το». Εγώ δεν είμαι έτσι.

Και π σου άρεσει περισσότερο σε εκείνον;

Διονυσία: Η πειθαρχία του και εμφανισιακά το χαμόγελο και το σώμα του.

Τάσο, κάνεις κομπλιμέντα στη Διονυσία;

Τάσος: Και βέβαια της κάνω. Πιστεύω ότι το έχουν ανάγκη οι γυναίκες.
Διονυσία: Όλα μου τα έχει πει, ότι δεν μπορεί να δει άλλη γυναίκα, ότι είμαι η πιο ωραία...

Τάσο, της κάνεις παρατηρήσεις αν ντυθεί πιο σέξι;

Τάσος: Η Διονυσία ότι και να φορέσει θα αναδείξει την ομορφιά της. Αλλά δεν μπαίνω στα πόδια της. Παλαιότερα της έκανα πλάκα και γελοούσαμε.

Ελέγχετε ο ένας τον άλλον όταν δεν είστε μαζί;

Διονυσία: Όχι βέβαια.

Τάσος: Οι έλεγχοι καλάνε μια σχέση, χρειάζεται ελευθερία κινήσεων. Όταν πιέζει έναν άνθρωπο, τον σπρώχνεις να κάνει κάτι που δεν θα σου αρέσει.

Διονυσία, υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί στη συγκατοίκησή σας με τον Τάσο;

Διονυσία: Ότι πετάει τον σάκο του μπιζ και τα γάντια όπου βρει. Παντού στο σπίτι υπάρχουν σύνεργα πυγμαχίας.

Έπετα από την ανάδειξή σου σε Σταρ Ελλάς το 2008, δεν επικεντρώθηκες ιδιαίτε-

ρα στο μόντελινγκ.

Διονυσία: Δεν ήταν όνειρό μου να γίνω μοντέλο και διάσημη. Δεν ξέρω αν μου ταιριάζει πολύ ο χώρος. Δεν το έχουμε όλες. Εγώ είχα άλλες βλέψεις για τον εαυτό μου. Νομίζω ότι δεν αξιοποίησα τον τίτλο μου όπως έπρεπε, και ήταν επιλογή μου. Είμαι και τεμπέλα, δεν μπορώ το τρέξιμο.

Το μετάνιωσες;

Διονυσία: Όχι. Δεν νομίζω ότι το μόντελινγκ έχει χρήματα στην Ελλάδα. Εγώ το είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Στην Ελλάδα πρέπει να είσαι όλα μαζί, και λίγο παρουσιάστρια και λίγο ηθοποιός. Δεν είναι όλοι για όλα. Ασχολούμαι με την επιχείρησή μας, το κέντρο σολάριουμ στην Πάτρα, και ζω από εκεί.

Στο σχολείο ήσουν δημοφιλής;

Διονυσία: Ναι, ήμουν στο λύκειο, αλλά επιλεκτική. Άργησα να κάνω σχέση. Ο Τάσος ήταν η πρώτη μου σοβαρή σχέση. Γενικά, ως έφηβη ήμουν πολύ ήσυχη. Δεν έβγαينا πολύ, δεν κάπνιζα, ούτε έκανα κοπά-



ΤΑΣΟΣ: ΜΑΤΙΟ ΜΕΔ. ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΟΓΟΝΑΤΟΣ JEWELLERY. ΔΙΟΝΥΣΙΑ: ΣΟΡΤΕ ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ GROUP, ΠΑΠΟΥΤΙΣΙΑ ΜΙΓΑΤΟ.



ΤΑΣΟΣ: ΜΑΤΙΟ ΜΕΔ. ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΟΓΟΝΑΤΟΣ JEWELLERY. ΔΙΟΝΥΣΙΑ: ΣΟΡΤΕ ΜΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΟΣΤΙΤΣΟΣ.

νες. Όχι επειδή μεγάλωνα σε μια μικρή πόλη, απλώς έτσι ήταν ο χαρακτήρας μου.

Έχεις ανασφάλειες με την εικόνα σου;

Διονυσία: Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες έχουμε, αλλά τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν δίνω σημασία σε αυτά. Δεν με νοιάζει και να έχω κυτταρίδα ή να βγω έξω και να μην είναι περιποιημένα τα μαλλιά μου.

Τάσο, πόσα χρόνια ακόμη σκέφτεσαι να αγωνίζεσαι;

Τάσος: Σκέφτομαι από τρία έως πέντε χρόνια. Στη συνέχεια θα ήθελα να ανοίξω Ακαδημία πυγμαχίας, αλλά μόνο για παιδιά.

Στο ρινγκ νιώθεις αήπτος;

Τάσος: Όταν είμαι στο ρινγκ, δεν βλέπω τίποτε άλλο παρά μόνο τη νίκη.

Και στη ζωή νιώθεις το ίδιο;

Τάσος: Ναι, νιώθω αήπτος, αλλά ότι κατάφερα, το πέτυχα με πολλή προσπάθεια και δουλειά. Όταν ξυπνώ το πρωί, λέω ότι δεν είμαι τίποτα και πρέπει να κάνω πράγματα.

Διονυσία, θέλεις να ντυθείς σύντομα νύφη;

Διονυσία: Έχω φορέσει τόσο πολλά νυφικά λόγω δουλειάς, που χόρτασα. Δεν είμαι όμως και τέτοιος τύπος. Δεν είχα ποτέ όνειρο αυτή την κλα-



«Με τη Διονυσία είναι σαν να είμαστε παντρεμένοι. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο γάμος, πιστεύω»
ΤΑΣΟΣ

σική εικόνα γάμου που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Θα μου άρεσε σε ένα ξωκλήσι, σε πιο χαλαρό κλίμα. Βέβαια, είναι και τι θα σου βγάλει ο άλλος. Τώρα νιώθω έτσι.

Τον Τάσο τον φαντάζεσαι πατέρα των παιδιών σου;

Διονυσία: Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλός πατέρας, γιατί έχασε νωρίς τον δικό του μπαμπά. Το έχει ο Τάσος, και το διαπιστώνω όταν τον βλέπω να βρίσκεται με παιδιά.

Εσύ, Τάσο, φαντάζεσαι τη Διονυσία μητέρα των παιδιών σου;

Τάσος: Μόνο αυτό φαντάζομαι. Η Διονυσία είναι

φιλή, σχέση, οικογένεια. Δεν πρέπει να χάσω αυτόν τον άνθρωπο από τη ζωή μου.

Πόσα παιδιά θα θέλατε;

Τάσος: Όσο πιο πολλά, τόσο το καλύτερο. Γερά και δυνατά να είναι και όσα θέλει ο Θεός ας κάνουμε.

Διονυσία: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω. Ο Θεός ξέρει τι θα μου δώσει. **OK!**

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΗ ΚΑΣΙΜΑΘ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΖΙΑΖΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ SUNDARA BEACH BAR - RESTAURANT
(Α ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ, ΤΚ: 166 73,
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
SUNDARABEACHBARRESTAURANT)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.